

Kampboekje 2024

17-27 Juli - Durbuy



Waar kan je alles terugvinden?

Woordje van de groepsleiding	3
Contactgegevens van de leiding	4
Kapoenenleiding:	4
Wouterleiding:	5
Jonggiverleiding:	6
Giverleiding (die ook allebei groepsleiding zijn):	7
Begin en einde van het kamp	8
Zakken binnen brengen	10
Praktisch	11
Kostenplaatje:	11
Kampgsm:	11
Brieven:	11
Medische steekkaart:	12
Bagagelijst	12
Kamphema's!!!!	14
Kapoenen:	14
Wouters:	16
Jonggivers:	17
Givers	19

Woordje van de groepsleiding

Beste leden, ouders, sympathisanten,

Wat vliegt een scoutsjaar toch snel voorbij. OvergangswEEKend, belofteweekend, spaghetti, stoofvlees, bos, schaatsen, carwash, snoepbrochetten ...het ligt alweer allemaal achter ons.

Maar gelukkig staat de leukste activiteit van het scoutsjaar nog voor de deur: het scoutskamp natuurlijk!

Wat zijn wij blij om dit elk jaar opnieuw te mogen organiseren. We zullen ervoor zorgen dat dit kamp opnieuw ONVERGETELIJK wordt!

Hier komt natuurlijk wel wat organisatie bij kijken, in dit boekje vinden jullie informatie in verband met het vertrek, het einde van het kamp, het binnenbrengen van de zakken, de medische fiche en nog veeeeeel meer.

Lees dit boekje dus aandachtig door zodat we er een fantastisch, zorgeloos kamp van kunnen maken! Wij kijken er alvast naar uit en zien jullie hopelijk 27 juli allemaal terug op het kampterrein waar een heerlijke bbq op jullie te wachten staat.

Een stevige linker,
De groepsleiding

Contactgegevens van de leiding

Indien u niet aanwezig kon zijn op de info barbecue en u nog met onbeantwoorde vragen zit, kan u steeds de groepsleiding contacteren via mail of telefoon. Dit kan enkel voor het kamp.

Tijdens het kamp, kan u enkel in geval van nood de scouts contacteren via de kampgsm.

Kapoenenleiding:



Fantasierijke Blauwe zeeslak
04 68 04 77 48



Gedreven Lemo
04 72 64 33 70

Mail: kapoenen@scoutsevere.be

Wouterleiding:



Rama
(Schalkse Wolf)
04 66 64 24 24



Akela
(Zachtzinnige Coyote)
04 89 06 13 16

Mail: wouters@scoutsevere.be

Jonggiverleiding:



Ervaringsrijke Beer
04 71 29 39 04



Expressieve Markhoor
04 98 78 68 18

Mail: jonggivers@scoutsevere.be

Giverleiding en groepsleiding:



Behulpzame Haflinger
04 72 83 60 90



Loyale Vinvis
04 94 05 32 88

Mail: givers@scoutsevere.be

Groepsleidingmail: groepsleiding@scoutsevere.be

Begin en einde van het kamp

Vertrek:

De **Givers** vertrekken samen met de trein op **dinsdag 16 juli**, dit wordt nog geregeld tussen jullie en de leiding.

De **Wouters en Jonggivers** worden verwacht op **woensdag 17 juli** in Brussel Noord om samen met ons te vertrekken richting het kampterrein. Wij spreken af om 8u45 in de grote hal. Zorg ervoor dat jullie niet te laat komen!!!

De **kapoenen** vertrekken op **maandag 22 juli**, jullie worden met de auto gebracht. Er wordt nog onderling geregeld wie kan rijden op de infobq en via mail. Stuur gerust een berichtje naar de kapoenenleiding in geval van onduidelijkheid :).

Wat heb je zeker mee op de dag van het vertrek:

- De identiteitskaart van elk kind wordt in een enveloppe met daarop: "naam kind(eren) + tak(ken)" bij het vertrek aan de leiding gegeven.
- Steek ook twee kleefbriefjes van het ziekenfonds bij in deze enveloppe; die zijn nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek.
- Iedereen vertrekt in volledig uniform (groene broek/short, hemd en das). Wie niet in uniform is, stapt niet mee op de trein! Voor de kapoenen is een das voldoende.
- Iedereen moet ook een lunchpakket voorzien voor 's middags.

Einde van het kamp:

Het einde van het kamp valt dit jaar op **zaterdag 27 juli**. Ouders zijn welkom op het kampterrein vanaf 11u, gelieve dit uur te respecteren en niet op voorhand te komen.

Tussen 11 uur en 12 uur kunnen jullie eerst en vooral jullie kind(eren) een dikke knuffel geven, de zakken van jullie kind(eren) in de auto inladen en het kampterrein bezoeken. Eventueel beginnen wij al met de afbraak van het kampterrein. Dan wordt er zoals elk jaar een mis gehouden door onze scouts priester, Dobbe. **De leden blijven aanwezig tot 14 uur zodat we samen het kamp kunnen beëindigen met een grote sluiting.** Na 14 uur wordt het kampterrein verder afgebroken, hierbij zijn helpende handen van ouders en leden zeker welkom! Als alles opgeruimd is, kunnen jullie genieten van een lekkere barbecue. Gelieve jullie voor deze barbecue in te schrijven via de link die verstuurd zal worden per e-mail zodat we de gepaste hoeveelheid eten en drinken kunnen voorzien. Voor deze barbecue zal een vrije bijdrage worden gevraagd.

Zakken binnen brengen

Om kinderen niet met overvolle zakken de trein op te sturen, hebben we ook 2 dagen waar je de zakken kan komen brengen aan de lokalen:

1. Woensdag 3 juli tussen 18u-20
2. Woensdag 10 juli tussen 18u-20u

Als één van deze data niet past, kan u steeds de groepsleiding contacteren om samen naar een oplossing te zoeken.

Dit kan via mail of via telefoon:

groepsleiding@scoutsevere.be

Behulpzame Haflinger (Pauline Van der Hauwaert): +32472836090

Loyale Vinvis (Théo Werner): +32494053288

Praktisch

Kostenplaatje:

Kapoenen = 70 euro

Lid 1 = 140 euro

Lid 2 = 130 euro

Lid 3 = 120 euro

Te storten op dit rekeningnummer: **BE39 0682 3768 8019**

Scouts Evere met: '**kamp 2024+ naam kind**' als vermelding.

Kampgsm:

De groep is tijdens het kamp altijd bereikbaar op het noodnummer:
0478 09 62 48.

Dit nummer, en enkel dit nummer, kan gebeld worden in **uiterste noodgevallen** tijdens het kamp. Deze lijn proberen we zo vaak mogelijk beschikbaar te houden. We vragen daarom aan de ouders om dit te respecteren en enkel te bellen in geval van nood.

Brieven:

Iedereen ontvangt graag een briefje (zelfs de leiding nog).

Brieven versturen kan op deze manier:

Naam kind
Scouts En Gidsen Evere
Chemin de l'étang 2
6941 Durbuy

Medische steekkaart:

De medische steekkaart is van uiterst belang zodat de leiding op kamp voor de nodige zorg voor uw kind kan zorgen. Met deze individuele medische steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind aan de leiding. De leidingsploeg zal deze informatie vertrouwelijk behandelen. Jullie ontvingen reeds een e-mail met informatie over het online invullen van deze medische steekkaart. Als u de steekkaart online nog niet heeft ingevuld/nagekeken, doe dit dan zeker voor het kamp. Lukt dit niet of heeft u hier vragen over, kan u altijd de groepsleiding contacteren. Wanneer er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dit door te geven aan de leiding en deze wijziging aan te brengen in de medische steekkaart online zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren.

Bagagelijst

Eerst algemeen:

Gesloten schoenen zijn zeker een must voor in het bos.

Maar een paar snelle/ praktische schoenen is zeker even belangrijk.
(Eventueel zonder veters voor kapoenen en wouters)

Iedereen speelt graag eens een nachtspel, een dikke, donkere trui is dan ook zeker aangeraden.

Vergeet vooral niet overal je naam in/op/onder en/of boven te schrijven zodat bij verlies de eigenaar gemakkelijk teruggevonden wordt. Als u een van de dingen op onderstaande lijst niet heeft en niet meer tijdig kan kopen, contacteert u best de leiding en proberen wij een alternatief te vinden.

Indien uw kind op kamp een tekort aan materiaal heeft, zullen we dit op kamp aankopen en verwachten we dat dit later door de ouders wordt terugbetaald.

De lijst!

- Slaapzak
- Matje of veldbed
- Pyjama
- Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, ecologische shampoo, ecologische zeep, 2 handdoeken,...)

- Gamel
- Bestek
- Beker
- Drinkbus
- Keukenhanddoek

- Kledij en/of materiaal in kamphema
- Broeken/shorts
- Warme truien
- Regenjas
- Ondergoed en kousen
- T-shirts
- Kledij dat vuil mag worden
- Schoenen/laarzen
- Stapschoenen
- Petje of hoedje
- Zwemgerief (zwempak/zwembroek)

- Enveloppen en postzegels
- Balpen
- Zaklamp

Mag zeker NIET mee

- Alcoholische dranken en rookwaar
- Gsm's en andere elektronische apparaten (zie jonggivers en givers voor uitzonderingen)

Kamphema's!!!!

Kapoenen:

Lieve kapoentjes

Het is bijna zover, ons ruimtekamp!

Tijdens dit kamp zullen we de mysteries van het heelal verkennen, sterrenstelsels ontdekken en ons laten inspireren door de oneindige mogelijkheden van het scoutsuniversum. Bereid je voor op een onvergetelijk kamp vol ontdekkingen en nieuwe ervaringen. Laat je verbeelding de vrije loop en maak je klaar voor een kosmisch kamp samen met je favoriete leiding Lemo en Blauwe Zeeslak. Moesten jullie het nog niet doorhebben, het kamphema van dit jaar is **DE RUIMTE!!!**

Voor de mama's en papa's:

Het kamp voor de kapoenen zal doorgaan van 22 juli tot 29 juli.

Omdat wij zelf al ter plekke zijn om alles voor te bereiden, zouden wij jullie willen vragen of het mogelijk is om zelf naar het kampterrein te komen, verdere info volgt zeker nog via mail.



Wat neem je ZEKER mee:

- snoep (wat eerlijk wordt verdeeld)
- ruimte kledij
- jullie knuffels
- **witte T-shirt**
- zwemkledij / zwembril
- jullie goed humeur ;)

Wat neem je ZEKER NIET mee:

- mama en papa (ieuw)
- zakmes

En voor de rest zorgt de leiding :)

Wij verwachten alle kapoenen zodat we er samen een mega leuk (eerste) kamp van kunnen maken.

kusjes van jullie leiding,
Lemo en Blauwe Zeeslak xxx

Wouters:

Hallo, Bonjour, Hola, Hello Wouters !

Zijn jullie klaar voor een onvergetelijke reis rond de hele wereld ?
Pak jullie koffers maar in, want op kamp gaan we op avontuur naar
verre landen en exotische bestemmingen!

Wat neem je ZEKER mee op kamp ?

- Carnavalskledij voor het kamphema (iets met veel kleur
- Kledij om jullie te omvormen tot een maffiabaas
- Snoep mag ook mee, om te delen met de hele groep

Wat neem je ZEKER NIET op kamp ?

- Telefoons, elektronische toestellen (behalve zaklampen
natuurlijk 😊)
- Zakmes

We kunnen niet wachten om samen op kamp te gaan.

Zorg dat je op tijd bent want het avontuur wacht niet !

Groetjes,

Rama en Akela (Wolf en Coyote)



Jonggivers:

Yo Jonggivers,

scheer jullie mulletjes alvast bij want dit jaar gaan wij op kamp in Maaskantje!

Druk maar alvast op [deze link](#) om helemaal in de sfeer te komen van ons kampthema. Het thema van dit jaar is 'Camping Marginal'!

Naast een muziekplaylist hebben we op de volgende pagina ook al wat inspiratiefoto's voor jullie kampoutfits van dit jaar ;)

Wat nemen jullie wel mee:

- outfit in het thema
- snoep ofzo
- muziekbox als je dat hebt mag dat
- een fototoestel voor foto's
- zakmes en kompas (als je dat hebt, moet je niet speciaal kopen)

Wat nemen jullie NIET mee:

- Bommies, vuurpijlen, vapes, ,....!
- gsm/elektronica

We denken eraan om een paar gsm's per tak toe te laten voor muziek, dit wordt nog verder besproken.



Givers

Beste scouts vrienden,

Het is bijna tijd voor ons jaarlijkse scoutskamp, en dit jaar hebben we een super spannend thema voor jullie in petto: 'De Mol'!

Net zoals in het tv-programma, zullen jullie op zoek gaan naar de saboteur binnen onze groep. Bereid je voor op een kamp vol uitdagingen, geheimen en onverwachte wendingen!

In de schaduwen van het kampterrein, verscholen tussen de bomen en het maanlicht, schuilt een mol. Gedurende het kamp zullen we verschillende spellen en opdrachten doen, waarbij jullie als team moeten samenwerken om de mol te ontmaskeren. Maar pas op, want de mol zal er alles aan doen om jullie opdrachten te saboteren. Vertrouw niemand en wees scherp, want de mol kan overal zijn!

Op een onbekend moment, in een donkere hoek van het kamp, kunnen aanwijzingen opduiken. Hints en raadsels zullen je pad kruisen, en alleen de scherpste geesten zullen in staat zijn om de waarheid te ontrafelen. Wie van jullie kan de mol ontmaskeren en alle uitdagingen overwinnen?

Bereid je voor op een kamp als nooit tevoren, vol mysterie en avontuur. We kijken er enorm naar uit om dit spannende avontuur samen met jullie aan te gaan!

Tot snel, en vergeet niet: niemand is te vertrouwen, en niets is wat het lijkt!

Tot dan,

Loyale Vinvis en Behulpzame Haflinger

WAT NEEM JE ZEKER MEE:

- Matje
- Slaapzak
- Trekrugzak voor drie-daagse
- Gamel/ bestek/beker you know the drill
- Snoepje voor de leiding 😊
- Een onberispelijk mollengevoel

WAT MAG MEE:

- Zakmes/opinel/kompas
- Spelletjes

WAT LAAT JE THUIS:

- Drugs
- Alcohol
- Sigaretten en vapes
- Bommetjes en vuurpijlen
- GSM (gezien jullie overmatig gsm gebruik doorheen het jaar vragen we om ze thuis te laten)